

## **Uitslag schrijfwedstrijd Leescafé Doemkes, december 2023/januari 2024**

**Thema: December; feestmaand?**

### **Juryleden:**

Adam Voetman

Lucie Alberts

Lilian Schneider

Jan Langelaar

---

### **Eerste prijs (boekenbon 50 euro)**

**Nane van der Molen**

**Gedicht: Ainzoam**

### **Jury:**

Nane heeft in het Gronings in een paar woorden een man beschreven die met de kerstdagen alleen is. Het gedicht is kort en krachtig. Vooral de laatste twee zinnen vinden we sterk geformuleerd.

### **Ainzoam**

Op leste joardag zitstoe  
ien houk bie kaggel  
wachts toch op veziede  
dij ja nait kommen zel  
wachts weer op n wonder  
dij nait gebeuren zel  
rillerg van ainzoamhaid  
dij mor nait over gaat  
slim dure les dast  
aandern aaltied vergeten hes

## **Eerste prijs (boekenbon 50 euro)**

**Tirsa Voshart**

**Verhaal: Warm winter avond**

### **Jury:**

De jury vindt dat Tirza een ontroerend verhaal heeft geschreven. Het gaat over een alleenstaande vader en een dochter in de puberteit. Het is een modern kerstverhaal geworden, wat voor veel mensen herkenbaar zal zijn. We vinden vooral het slot verrassend en ontroerend.

### **Warm winter avond**

Voordat ik de sleutel in het slot steek, neem ik diep adem. Kerstavond. Voor een alleenstaande vader een moeilijke tijd. Ik had nog geprobeerd deze avond vrij te krijgen van werk, maar door persoonstekort was dit tamelijk onmogelijk.

Ik draai mijn hoofd richting de kerktoren die net boven de huizen uitpiekt. Bijna tien uur. Zou ze nog wakker zijn? Mijn dochter van zestien leeft in haar eigen wereld. Begrijpelijk. Dat deed ik op haar leeftijd ook. Als man zijnde was het al een hele kunst om het vrouwelijk tienerbrein te begrijpen. We botsten dan ook regelmatig met elkaar. Maar een leven zonder haar? Dat nooit.

Eindelijk neem ik het besluit de sleutel om te draaien en stap ik de hal van ons kleine appartement in. Klein maar fijn. Genoeg woonruimte voor zowel ik als mijn dochter.

Ik laat mijn jas van mijn schouders glijden. Hier binnen is het veel aangenamer dan buiten. Ik schop mijn schoenen uit en neem een moment om mijn handen warm te blazen. Zoals gewoonlijk regende en waaide het buiten met kerst. Geen sneeuwvlok te bekennen.

In gedachten dwaal ik weer terug naar mijn dochter. Alle lichten in het huis waren uit. Ze zou toch niet al in bed liggen? Ik voel me schuldig dat ik haar niet alles te bieden heb. Elke week weten we net de eindjes aan elkaar te knopen. Ik heb haar nog nooit horen klagen, maar een vader wenst graag het beste voor zijn kinderen. Tenminste ik wel.

Ik haal mijn neus op en trek vervolgens mijn wenkbrauw op. Wat ruik ik toch? Het water loopt me al in de mond. Iets overheerlijks. Het moet tussen mijn oren zitten. Ik heb namelijk niks voor kerst in huis gehaald. Mijn hand gaat onbewust naar mijn broekzak. Daar voel ik een bobbel. Natuurlijk heb ik nog wel een

cadeautje kunnen scoren. Tevens heb ik wat chocola weten te bemachtigen. Toch nog iets. Maar dat verklaard nog niet waarom ik ruik wat ik ruik. Met een klik open ik de deur naar de woonkamer. De hitte van het haardvuur slaat me in het gezicht. Even knipper ik verbijsterd met mijn ogen. Daar in het flakkerende licht van het haardvuur staat mijn dochter met een glans van enthousiasme in haar ogen. 'Verrassing!' roept ze uit. Mijn mond zakt open. 'Kira? Wat? H-hoe?' Tussen ons in staat een welgedekte tafel. De tafel is versiert met tientallen kaarsjes en kleine takjes hulst. Daartussenin zie ik gebraden vlees, groenteschotels, chocoladepudding en nog veel meer. Ze lacht om mijn reactie. 'En?'

'En?' herhaal ik. En dan verschijnt er een brede glimlach op mijn gezicht. Ik overbrug de afstand tussen ons in en til haar op in mijn armen. Vrolijk zwier ik haar eenmalig rond en zet haar weer voorzichtig neer. 'Meisje, hoe?' Ik moet lachen van ongeloof.

Ze lacht met me mee. 'Op school kon je een wens inleveren. Ik heb gewent voor een kerstmaaltijd voor jou. Voor ons samen. Ze hebben mijn wens uitgekozen.' Ze glimlacht. 'Je doet altijd zo hard je best. Je hebt het verdient. Ik weet hoe je altijd wenst dat je meer voor mij kan doen. Maar pap, je doet meer dan genoeg.'

Een traan rolt langzaam over mijn wang naar beneden. Ik kijk haar aan en dan kijk ik weer naar de feestelijk versierde tafel. 'Ik heb geen woorden,' fluister ik. Ze pakt mijn hand. Rustig trekt ze mij richting de tafel. 'Laten we dan die mond maar vullen met lekkers! Vrolijk kerstfeest, pap!' lacht ze.

Ik schud mijn hoofd. Een brede glimlach siert mijn lippen, een die de hele avond zal blijven. 'Echt ongelooflijk. Jij ook een vrolijk kerstfeest, meisje!'

## **Tweede prijs (boekenbon 30 euro)**

**Anoesjka Hilbrands**

**Gedicht: Roodkrullend**

### **Jury:**

De jury vindt dat Anoesjka een mooi gedicht heeft geschreven over de kerstdagen. In een aantal korte zinnen schetst geeft ze een mooie beeldende beschrijving van de voorbereidingen op het kerstfeest. Het gedicht heeft een wervelend ritme en een originele woordkeus.

### **Roodkrullend**

naar Stad in midwinter  
door diepste donker  
behalve dan  
de rode kerstverlichting  
in de Eemshaven  
later in bouwmarktbus  
tussen gestapelde dozen  
kleurige kerstballen  
de rode zijn op  
staat de grootste boom  
stevig gearmd met  
roodkrullende Vikingbaard  
toegeknepen ogen  
speuren naar winkelbemanning  
kortgelont geduld  
daar veert de Nordmann al  
via schouderworp door  
visnetmachine in muntkarretje  
op de parkeerplaats  
piekt woest groen uit de kofferbak  
thuis opgetuigd  
worden de dagen  
morgen lichter

## **Derde prijs (boekenbon 20 euro)**

**Brigitta Tuik**

**Gedicht: December**

### **Jury:**

Het gedicht van Brigitta roept in een aantal treffende zinnen de sfeer op van het kerstfeest. De jury waardeert de afwisseling. Naast de tegenstrijdigheden overheerst de harmonie en het verlangen naar het volgend jaar.

## **DECEMBER**

Maand van duizenden kleine lichtjes

Maand van grote duisternis

Maand van stralende gezichtjes

Maand van rouw gemis

Maand vol hoop en vol verlangen

Van afsluiten en opnieuw beginnen

Van lege kerken nu vol gezangen

Van open armen en stilte vanbinnen

Van eenzaamheid in een gezin

Van lieve vrienden, kom erin

Maand vol tegenstrijdigheden, 31 dagen lang

Maand waarnaar ik in januari alweer terugverlang