



DE VELDMUIS

Een heel oud kinderliedje met illustraties van
Jan van Vell



Een veldmuis vond in het beukenbos
een lege notendop



Hij poetste hem met vachtig mos
en zand een beetje op



Hij maakte er twee wieltjes aan



en zei: „Mijn Piets is klaar
nu rijd ik van de hemel af
zonder het minst bezwaar!“



Hij deed zoals hij had gezegd
en ging bij volle maan
Met fiets en al op 't topje van
de hoogste heuvel staan.



Hij trok zijn gootjes op
en kniep, daar ging hij voort omlaag
Ma's, voor een muis in elk geval,
toch al een hele waag.



Maar halverwege Auw!
daar kwam zijn staartje tussen't wiel
De notendop sloeg om en om
zodat de veldmuis viel



Beneden liep hij hinkend rond
maar 't allerergste was
De fiets bleef aan zijn staart geklemd
Zo kwam de muis te pas



Gelukkig kwam zijn zus er aan
Die riep "Wat heb jij nou?!"
en trok zijn staart tussen 't wiel vandaan
Hij riep nog één keer AUW!



De fiets liet hij één poosje staan
en daarna nóg wat poosjes
Maar héé, waar komt die nou opeens vandaan,
die bloembak vol met roosjes?!